

Filmvisning 24/11: Children of the Enemy & Vänd oss inte ryggen!

Onsdagen den 24/11 bjuder Fryshuset och Rädda Barnen in till filmvisning på Fryshusets lokaler i Folkets Park, Malmö.

Vi visar två filmer – den kritikerrosade dokumentären **Children of the Enemy** i regi av Gorki Glaser-Müller som handlar om en anhörigs kamp för sin dotter och hennes barn som fastnat i våldsbejakande islamistiska miljöer samt den animerade kortfilmen **Vänd oss inte ryggen** i regi av Maria Bolme som bygger på verkliga berättelser från anhöriga till unga som dragits in i högerextrema miljöer.

Efter filmvisningen möter ni anhöriga, filmskaparna och yrkesverksamma i organisationer som stöttar anhöriga vars unga fastnat i våldsbejakande extremism.

I Sverige lever flera tusen personer i ideologiskt extrema och våldsbejakande sammanhang. Om vi utgår ifrån att varje person som anslutit sig till våldsbejakande miljöer har två anhöriga (förälder, syskon, nära vän osv) som vill hjälpa sin släkting att lämna den miljön så ger det minst 6 000 personer som kan utgöra en viktig motverkanskraft. De är också ofta de anhöriga som tidigt ser tecken på antidemokratiska tankemönster och radikalisering. Samtidigt känner de anhöriga ofta en känsla av skuld, skam och maktlöshet över situationen. Som en av de medverkande säger i Vänd oss inte ryggen:

- *Då känner jag att jag är en totalt misslyckad mamma, jag är totalt värdelös...*

Vi vet att de anhöriga är en resurs att räkna med. Men de behöver stöd och verktyg.

När: 24/11

Tid: 18.00-21.00

Plats: Fryshuset Malmö, Norra parkgatan 2a, Folkets Park

Filmvisningen är gratis men anmälan är obligatorisk.

Boka din plats med namn och ange; *Malmö kväll* på:

boka.anhorigforlivet@fryshuset.se

Visningen är ett samarbete mellan Fryshuset och Rädda Barnen med ekonomiskt stöd från Center mot våldsbejakande extremism och Allmänna Arvsfonden.

FRYSHUSET



Rädda Barnen